



Nyhetsbrev

Digitalt Nyhetsbrev Nr 3 - Vecka 26-27, 2020

Inte samlas i större grupper?

Digitala utvecklingen går fort, men den kan inte på långa vägar ersätta fysiska möten. Man förstår alltmer varför Par Bricole fick den gynnsamma utvecklingen under Gustav III med intellektuella och estetiska nöjen, musik och teater. I dag gapar inte enbart almanackan tom utan även sociala livet känns tomt och andefattigt utan bricolistiska nöjen. Och fortfarande påbjuder Folkhälsomyndigheten att man inte samlas i större sammanhang och att man håller distans.

Men planerar för start 4 september

”Den ljusnande framtid är vår”. Visst klingade den ärofyllda student-sången lite tunt vid skolavslutningarna men än klappar det bricolistiska hjärtat med friska slag och vi tror på en ljusnande framtid. Så, Malmö Par Bricole planerar fortfarande för återstart med Grad 3 den 4 september. **Dock kommer vi i god tid att dra i handbromsen om vi inte får samlas så många.**

Inget rekryteringsmöte

Den 26 september är det planerat för Grad 1 och upptagning av nya Bröder. I dagsläget kommer vi inte att ha något rekryteringsmöte för nya intresserade Bacchi Riddersmän. Alla är naturligtvis välkomna att som vanligt skicka ansökan till vårt kansli för att vår brödraskara inte ska minska, trots dessa oroliga tider.

Årsmöte 9 september

Vi planerar för ett fysiskt årsmöte i Bellmansalen den 9 september. Är det inte möjligt kommer vi att meddela i god tid och istället verka för att avhålla ett digitalt Årsmöte. Vi återkommer om detta.

Årsbok och Nouvelles

Just nu arbetas det idogt på många håll för att sammanställa årets upplaga av vår Årsbok samt kommande nummer av Nouvelles. Detta planerar vi att skicka ut i mitten av juli månad. Alltid något att se fram emot.

Var försiktiga och ta hand om er

... så ses vi förhoppningsvis till Grad 3 i september.

/De Styrande

Musiken vill bli fler

Det har gått alldeles för lång tid sedan vi sågs under överinseende av vår milde Fader Bacchus. Alla inplanerade roligheter med Bröderna är skjutna på framtiden. Jag hoppas snart få utropa ett gemensamt KLANG tillsammans med er alla.

För egen del kan jag anse mig lyckligt lottad som kan gå till jobbet (eget kontor) varje dag. Visserligen har mycket av verksamheten ställts in och om, men den dagliga samvaron med kollegorna finns där ändå. Min stora förståelse går till er som har fått era vardagsliv beskuret av pandemin.

För Den Bacchanaliska Musiken del hoppas jag att verksamheten kan börja krypa igång så sakta till hösten då vi har våra tre viktigaste åtaganden i Grad III, Minneshögtiden och Barbara.

Inför hösten vill jag bjuda in fler Bröder till Bacchanaliska Musiken. Vi spelar vid alla gradgivningar och tillställningar i Malmö PB. Mycket av den musik vi spelar är komponerad av PB-Bröder från olika sekler. Den största delen av det vi spelar finns på noter, så notläsning är bra att behärska.



Lyssningstips

Slutligen ett lyssningstips på musik av en av de färgstarkare PB-Bröderna, Edouard Du Puy, som var en stor musikalisk begåvning som gjorde stor succé i det sena 1700-talets Stockholm. Efter att ha uppvisat lite för kraftiga sympatier för Franska revolutionen blev han förvisad från Sverige och hamnade i Köpenhamn. Efter några år och amorösa eskapader blev han förvisad även från Danmark men efter en vända i Paris letade han sig tillbaka till Stockholm där han avled 1822. Här kan man lyssna på hans fina kvintett för fagott och stråkar <https://www.youtube.com/watch?v=9xpGmZElcnY>

/Carl-Magnus Trygg, Ordförande för Den Bacchanaliska Musiken

Ordning i all o-ordning

Allt medan träd och buskar kläds i sin gröna klädesdräkt, och fåglar söker sitt bo däri, har även vi inom arbetsgraderna strävat efter en viss ordning i all o-ordning. För även om Covid-19 präglar livet till mångt och mycket måste vi se framåt för att nå ännu ej uppnådda höjder, inte minst vad avser elegans och stil. Vi har nu nämligen bildat en rekvisitagrupp!

”Vafalls!” - tänker du! Har dom inte redan ett intendentämbete i arbetsgraderna? Jo, men inför en gradgivning är det många saker som skall bäras fram och placeras på rätt ställe. Sedan skall saker bäras tillbaka till rätt ställe för att kunna återfinnas igen. Detta är våra intendenterna mycket bra på! Men i samband med en gradgivning är flertalet ämbetsmän iklädda ämbetsdräkter, och dessa kräver omvårdnad och omsorg - där ibland kunskapen att t ex hantera nål och tråd. Någon gång, sällan dock, kan också behövas nyanskaffningar av bl a peruker och klädesdräkter vilket denna grupp skall vara specialiserad på.



Genom att knyta kontakter med Moder- och systerloger och Bröder med liknande uppgifter kan vi hitta gemensamma inköpskanaler och ha ett kompetensutbyte som kommer oss alla till gagn.

Vad skall då Bröder i denna nya grupp kallas? Helt enkelt Rekvisitör kanske? Vi får se, men undertecknad tillsammans med Magnus Bodin och John Wickman håller i både nål och tråd!

Jonas Malm, v O Arbetsgraderna

Upprop till golfande Bröder

Efter en vår där det mesta varit inställt, utom siktet på en ljusnande framtid, tar vi nu nya rejäla tag med golfen i PB Malmö inför hösten. Har vi inte fått träffa varandra så kan vi i alla fall försöka träffa bollen...

Vi inbjuder till inte mindre än tre (3) evenemang:

-29 juli kl 13 på Sjöbo GK

-6 augusti kl 13 på Bosjökloster GK

-6 september Den Lysande Sällskapsgolfen då Malmö PB Golfmästare koras (plats bestäms senare)

Vi uppmanar alla golfande bricolister att snarast anmäla sig till alla, eller något av dessa evenemang! Ju fler vi blir desto trevligare! Särskilt välkomna är ni som inte varit med på PB-golfen tidigare. Maila senast 15 juli er anmälan med golf-id till pb.golf.malmo@gmail.com.

Malmö PB Golf, Gunnar Hörnsten o Anders Bergman

Poetiska funderingar från Körens ordförande

*Så är då tiden kommen
Att summera gångna våren
När faran banade väg
Över hela våran värld*

*När oron klampade in
Då grånade ju håren
I isoleringens dunkla ljus
Fanns inte mycket flärd*

*Vi gömde oss för grannen
Satte lås på våran dörr
Satte tilltro till Anders och Anders
Och flockimmunitet*

*Och ingenting var sig likt
Det var ju ej som förr
Och hur det skulle sluta
Var dolt i hemlighet*

*Från norr långt ner i söder
Någon punch ej längre dracks
Torra strupar blev vår vardag
Och PB-abstinens*

*Vi längtade efter arrak
Och GT, whisky och snacks
En liten pärla OP
Och öppen Danmarks-gräns*

*Att slippa distansering
Att ha din vän så nära
Att sjunga med sin sin broder
Att ta ett litet rus*



*Det liv som för oss samman
Då vi kramar våra kära
Då dörrarna är öppna
Till den mildre faderns hus*

*Så må det nu vara över
Låt viruset försvinna
Låt åter borden digna
Av mat och snaps och vin*

*Vi ber dig kära moster
Vår vackra livsgudinna
Se till oss arma bröder
Bli åter glada fyllesvin!*

/Johan Sundqvist

Aktuella födelsedagar

JULI

07-09: Bertil Howegård, 75 år
07-17: Bo Alerskans, 70 år
07-18: Hans J:son Green, 60 år

AUGUSTI

08-06: Sune Karlsson, 70 år
08-18: Lars Norén, 85 år
08-31: Anders Samuelsson, 70 år

SEPTEMBER

09-01: Dag Sundewall, Grad, 70 år
09-08: Staffan Sjöholm, 75 år
09-12: John Helgesson, 75 år
09-22: Mats Hankell, 70 år
09-24: Olle Hydbom, 70 år
09-25: Anders Andersson, 60 år
09-29: Håkan Rylander, 75 år

Historia om en park och ett rånmord

Alla Malmöbor har väl någon gång varit i Pildammsparken för att promenera, titta på teater eller konserter i friluftsteatern, mata fåglar, åka skridskor, åka pulka nedför himlabacken, eller bara för att njuta? Eller ni var kanske med på folkfesterna vid tallriken på 70-talet? Eller var där och såg Aviciis sista spelning i Sverige 2016? Och de flesta av oss bröder med minst grad 7 har ju t.o.m. haft kalas i Margaretapaviljongens Restaurant och Café. Vi PB-bröder har ju även lyst upp parken med ett par Bellmandagar i Galatheas hage. Parken har även en dystert brottslig historia – ett rånmord på 1970-talet.

Här följer en kortversion och en historik, som Broder Stefan Leo (*Bild till höger vid parkens äldsta träd*) skrivit. Den intressanta långa versionen hittar du på vår hemsida, malmo.parbricole.se.



Trärörsledningar till Stortorgetts brunn

Redan 1582 anlade man en damm genom att dämna upp Korrebäcken för att tillgodose tillgången till vatten i Malmö. På vallarna runt dammen planterade man pilträd eftersom deras rötter var lämpliga för att hålla ihop jorden, därav namnet pildammarna. Från dammarna lade man trärörsledningar in till Stortorgetts brunn där innevånarna kunde hämta vatten.

Efter avslutet av den stora baltiska utställningen 1914 började man planera för en ny stor parkanläggning. När utställningen var riven återstod nästan bara en stor tom yta och utanför var det ren åkermark.

Köpte 200 000 bokplantor från Tyskland

Arkitekter för denna nya park blev stadsträdgårdsmästare Birger Myllenberg och stadsplaneraren Erik Bülow-Hübe. De såg bl.a. till att det köptes hem ca 200 000 bokplantor från Tyskland, 8 000 björkar, 1000 almar och ett stor antal andra träd och buskar. Men lät också en del från utställningen stå kvar, bl.a. den fina Margaretapaviljongen med sin blomstergata och Bobergs granittorn. Parkens äldsta träd, ett Ginkoträd som står kvar vid Drottning Silvas rosenträdgård, sparades också. Vattentornet fanns ju också kvar, men det byggdes redan 1903. Man anlade även en mindre damm i nordvästra hörnet med vackra broar och en konstgjord ö skapades mitt i stora dammen framför vattentornet. Och inte minst den s.k. tallriken där även himlabacken finns. Galatheas hage skapades också, avsedd för meditation.

Olgas Kafé

Ni gamla Malmöbor känner väl även till Olgas Kafé vid vattentornet? Det var den kända buskiskådespelaren Olga Hellqvist som tog över detta kafé 1930 och drev det i flera år. Den första friluftsteatern i parken låg precis vid kaféet och vattentornet och publiken satt på kullen upp mot tornet. Där spelade Olga många gånger samtidigt som hon även skötte kaféet.

Ouppklarat rånmord från 1976

Sedan köptes Olgas 1954 av två fransmän och fick det finare namnet Chez Olga. 1976 inträffade ett för oss Malmöbor, välkänt olöst mord i dess källare. En av krögarna blev skjuten under ett tumult när två personer försökte råna dem på dagskassan. Ingen har åkt fast för detta, men när man tömde den stora dammen för rengöring åtta år senare hittade man förmodligen den pistol som använts, bara ett par meter ut i vattnet vid restaurangen. Numera heter restaurangen "Bloom in the Park" och hade fram till maj i år en Michelinstjärna. Sen kom coronan och en konkurs som följd.

/Stefan Leo

Kontakter

Har du frågor eller tips på sådant du tycker att vi ska ta med i Malmö PB:s kommande digitala nyhetsbrev kan du kontakta:

DStM Göran Jacobsson på e-post goran@gjacob.se

eller OIM Christer Brynielsson på e-post christerbrynielsson@me.com.