



Barbara - Festernas fest i Malmö PB

Se bilder och referat på sidan 6-10!



Konstinköp

Våra Styrande har köpt in en fin Bellman-tavla.

sid 12



Ny medalj

En ny prestigefylld medalj delades ut för första gången vid Barbara.

sid 10



Gåsakalas

Med Gås med kräs och med 19 nya Rid-dare av 6:e graden.

sid 4-5

KLANG!

Joh. Persson Glasmästeri AB

Vattenverksvägen 19,
212 21 Malmö
Tel. 040-39 00 95
Fax 040-18 59 17
www.jpjg.nu

Kaffe på jobbet

– ett gott kaffe kräver
bra bryggare

Persson Office Coffee

förser nästan 1000
nöjda kunder
med bryggare, kaffe
och tillbehör!

Västanväg 57, Limhamn
040-16 40 50

Bra inomhusmiljö

Luftrenare, luftfuktare, värmepump,
kylaggregat, avfuktare m.m

Airmaster

Luftrenare - En av Sveriges
mest sålda!

Västanväg 57, 216 15 Limhamn
Tel. 040-16 40 50. Fax 040-15 37 38

FRACKLAGRET.SE

Frackpaket
från 2.199:-

Besök
www.fracklagret.se

Alla frackar är i ullkvalitet.
1-2 dagars leveranstid.
Vi lagerhåller ALLA storlekar.
Levereras till hela Sverige.

Betalning mot faktura eller
delbetalning.

Kundtjänst: 0454-572 055

Ansvarig utgivare: Patric Jakobsson
Redaktör: Christer Brynielsson
Bilder: Bill Hansen, Tony Ros-
enkvist, Bjarne Bülow, Christer
Brynielsson, Peter Jangbro.

100 dagars smekmånad? – Vår måste vara oändlig



Patric Jakobsson med MFF-halsduk vid årets Gäsakalas, som inföll bara några dagar efter att MFF tagit guldet i fotbollsallsvenskan.

Det nya **Guvernementet**, som installerades den 2 februari, har nu varit igång 312 dagar.

För presidenter och andra stora ledare brukar man tala om en ”smekmånad” på 100 dagar. Detta gäller ej för Bricoleriet. Här är ”smekmånaden” oändlig.

Detta beroende på våra bröders överseende (för det mesta) med våra fel och brister samt vår ständiga kärlek till vårt Sällskap.

Fullärda i de styrandes arbetsuppgifter, kommer vi inte att bli, men genom våra bröders bidrag med kunskap, support och engagemang känner vi redan nu ett stort stöd. Detta stöd, med eventuell utveckling, ser vi fram emot att för all framtid få behålla.

Såsom ett bevis på detta var vårt högtidliga firande av Moster Barbara i lördags.

Av 228 närvarande bröder var nästan hälften i någon form engagerade i arbetet att fullborda detta härliga Bricoleri kalas.

Inför det nya året finns, förutom våra ritualenliga sammankomster, även frågor, som måste lyftas upp och diskuteras.

Jag har nämnt det tidigare under rubriken ”Vett och etikett”. I denna tid när man med enkla medel kan förmedla ord och bild inom loppet av några sekunder till ”world wide” finns försåtliga fallgropar.

Förmedlingen i sig är inget vi kan förhindra, men vi måste informera om och fördjupa oss i konsekvenserna.

Kära Bröder ett Stort Tack från era Styrande och arbetsgradernas Ordförande för detta år!

Nu önskar vi er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Ledare

Höjdpunkten som många missar



En bild, som visar på den ovanligt stora kören och orkestern under Minneshögtiden i Petri kyrka den 10 november i år.

Minneshögtiden med Parentation i S:t Petri kyrka är en höjdpunkt bland Malmö PB:s alla evenemang under året – som alltför många PB-Bröder missar.

Detta kan än en gång slås fast efter årets Minneshögtid, som hölls den 10 november. Kyrkan var visserligen besatt av många Bröder med familjer, men kvaliteten på musiken, sången och evenemanget är så pass hög att man kan slå fast att de som inte var där verkligen missade något!

Efteråt både inne i kyrkan och utanför hördes röster som ”Musiken är aldrig så bra som under dessa minneshögtider!”. Och samma sak sades om Kören. ”Det är fantastiskt att vi kan skapa något sådant här utan att inhyrda proffs!”

Här fanns också förutsättningarna: En kör på 25 personer samt en orkester som nästan var lika stor. Lägg till detta kyrkans fina akustik.

Inledningen på minneshögtiden var ett starkt nummer, Share My Yoke av orkestern med Roger Andersson som solist på flygelhorn.

Efter det framfördes en mycket stämningsfull parentationskantat i orkest-

ring av PB:s egen Carl Havelius med hela kören och orkestern samt solo av vår chorchef Hans-Peter Frank.

Thor Nilssons citerade i sin predikan både Verner von Heidenstam samt framför allt diktaren Bo Setterlind och hans betraktelser kring begrepp som ”Ljuset lever länge” och ljusständning som hågkomst och tacksamhet för dem som gått före oss.

Efter en Negro Spiritual ”When the stars begin to fall” vidtog en sparsmakad och mycket stämningsfull parentation av de tio bröder, som gått bort under året: Bo Sörlin, Anders Arvidsson, Curt Åke Olsson, Jörgen Fagerlund, Gunnar Thurell, Per-Erik Wiklund, Per-Olof Cato, Kaj Rosendahl, Peter Lindblom samt Kjell-Ove Oleen. För varje namn som lästes upp tändes ett ljus.

Vår Styrande Mästare Patric Jacobsson uppmanade den nästan fullsatta kyrkan att ”med tacksamhet bevara hågkomsten av dessa bröder och deras människogärning”.

Efter parentationen uruppfördes Carl Havelius Elegie (Klagosång) som följdes av den av Bellman översatta tyska psalmen ”Fader, omsorg haf om mig”.



Slutnumret före uttåget var Pilgrimskörens ur operan Tannhäuser med hela orkestern och hela kören. Richard Wagner måste ha blivit lika nöjd, som vi som var där.



Härrrlig 6:e Grad med gås med krås



Tre härliga bilder på våra nya S.t Sigfirds Riddarebröder. Till vänster poserandes i trappan för ordensfotografen. I mitten stående

Årets 6:e gradgivning med tillhörande skänkt Gåsakalas blev som vanligt en en härlig tillställning med svartsoppa, gås med krås och äppelkaka med vaniljsås.

Ingen skåning kunde vara missnöjd med den maten!

Inte heller med medaljskörden heller eftersom det delades ut ovanligt många medaljer - Gåsamedaljer. Att dessa medaljer var sådana som blivit över sedan tidigare kalas och som hade betalats i förväg av bröderna själva gjorde nog inte medaljerna mindre värda. För medaljer det kan vi nog aldrig få nog av!!!

Hela 117 Bröder hade hörsammat kallelsen. Av dessa hade vi både gäster från Moderlogen i Stockholm, från Borås och från Jönköping.

De 19 recipiender, som upphöjdes till riddare var: Krister Askaner, Joakim Casagrande, Ken Ceder, Martin Ekstén, Magnus Fahl, Hans Fredin, Anders Hansson, Lars Hector, Claes Håkansson, Stefan Leo, Anders Nyquist, Roland Olsson, Rolf Perleij, Morten Persson, Kjell Peterson,

Carl-Magnus Trygg, Johan Wallin, Martin Wigvall och Mikael Wärn.

Deputerade Styrande Mästaren Thomas V Nilsson sa i sitt tal till de nyblivna riddarna, att de från och med denna grad kunde vänta sig en vandring med djupare mening än tidigare.

Deputerade Styrande Mästaren förväntade sig också ett större arbete från de uppgraderade för att försäkra fortlevnaden av Malmö Par Bricole och avslutade med en förhoppning:

– Måtte vi få många och härliga Bricolleri-upplevelser tillsammans!

Nyblivne 6:e-gradaren Lars Hector sa i sitt tacktal för recipienderna att det var en stor ära att bli upptagen till riddare och utlovade att samtliga 19 gärna mer än gärna skulle fortsätta att delta i Malmö Par Bricole.

På det här uppslaget kan du både se de stolta nya riddarna och en mängd bröder, som är minst lika nöjda på grund av ännu en medalj - Gåsamedaljen.

/Christer Brynielsson, OIM, O.R-r



Tre väldigt glada Böder, som erhöll den eftertraktade Gåsamedaljen. I mitten Moderlogens John Josefsson och längst till

... och massor med Gåsamedaljer ...



... och lyssnandes till Thomas V Nilsson tal till recipienderna. Längst till höger de nyblivna riddarnas tacktalar Lars Hector.



... a medaljen. Längst till vänster Kenneth Parnefford tillsammans med Styrande Mästaren Patric Jacobsson och Deputerade Styrande Mästaren Thomas V ... ll höger Körens Bjarne Bülow.

Festernas fest i Malmö Par Bricole ...



Stämningen var hög i den pampiga Knutssalen i Malmö Rådhus, då Malmö Par Bricole firade festen för Moster Barbara. Här en bild från en paus.

Den 7 december hölls festernas fest inom Malmö Par Bricole, den stora Barbara-festen i Malmö Rådhus med 228 Bröder närvarande, varav tre från Göta Par Bricole. Trots stormen Sven och det dåliga vädret var det bara två, som ställt in sin medverkan.

På programmet stod både pampiga processioner i tre avdelningar, dubbning av nya Guvernörer och Vice Guvernörer, bekransning av Jubelkommendörer som varit med i PB i 50 år, dubbning av Hederskommendörer (25 år), stipendieutdelning, medaljregn, kommendörsbalett och en hyllning till Barbara framförd av St.M. Emeritus Lennart Fahlback.

Jubelkommendörerna dekorerades med både band och krans, inbjöds till en skål med de styrande och hyllades med ett trefaldigt level!

Hederskommendörerna dubbades med HedersKommendörs-stjärnan.

Par Bricoles Stipendium som ska utdelas till talangfulla Bröder inom Musiken,

Kören eller Theatern som är i början av sin Bricollistiska gärning för att de ska fortsätta utveckla sina talanger, gick till Carl-Magnus Trygg.

Vår högtidsbål med ”synligt, ljuvligt fluidum, Barbara till ära och samtelige Bröder till smörjelse” utbasunades efter högtidstalet till Barbara genom att de Styrande bjöd fram grad för grad att delta i avsmakandet.

Ordens BalettMästare Mikhail Bogatyrev bjöd upp till den sedvanliga och festliga Kommendörsbaletten, då ett urval av våra nya Bröder av Första Graden ombads framstiga för att undervisa i de konster som vår balettmästare så fulländat behärskar, CanCan med mera! General-Ceremonimästaren slog därefter fast att de nya Kommendörerna hädanefter borde kunna tituleras dansörer.

– I era fötter ser vi spirande talanger! Mätte dessa, och era övriga förmågor, snart föra er vidare till allt högre Grader i vårt Sällskap, sa han.

Stor talang fanns det gott om också på annat håll. Våra Vissångare framförde ett par Bellman-sånger och Theatern bidrog med en ”Hyllning till Barbara på hennes egen fest”, som var både sång och rapp. Bland artisterna fanns glädjande nog nya förstegradarna Benny Ahmbohm och André Lundqvist samt Lars Andersson och Lars Johnson.

Deras hyllning innehöll bland annat följande rader:

” Tack för vänskap och vin och ett glatt humör! Tack kärlek ock, som vid dörr'n står och gläntar! Tack matjessill och oxfilé, tryffel och smör! Tack för allt behag som i matsalen väntar! Tack drycker och kaffe och allt, som är bra! Tack Barbara, Tack, Tack, Barbara!”

Festen, som började i Rådhusets vackra Landstingssal, avslutades med middag i den om möjligt än vackrare Knutssalen. Här bjöds inte bara på fin middag utan även på fina framföranden från Musiken och ett potpurri från My Fair Lady med fantastisk sång av Hans-Peter Frank.

... med vissång, solosång, och ...



De Bacchanaliska Vissångarna, här representerade av Eric Sandberg, Erik Havstad och Jan Ek framförde "Bröderna taga hvar en sitt glas - hurra!" skriven av C. M. Bellman till en Barbarafest firad den 9 december 1787!



Chorchefen själv Hans-Peter Frank gjorde tillsammans med den Bacchanaliska Musiken ett lysande Medly ur "May Fair Lady"

...theater, stipendium, "50-åringar"...



En kvartett bestående av Lars Andersson, André Lundqvist, Benny Ahmbohm och Lars Johnsson framförde "Hyllning till Barbara på hennes egen fest", som var både sång och rapp.



På bilderna ovan kan man se både tre nya Jubelkommendörer, som varit med i Malmö PB i 50 år, samt längst till höger stipendiaten och valthornisten Carl-Magnus Trygg i Bacchanaliska Musiken. Jubelkommendörerna var fyra till antalet, men en av dem, Evert Salomonsson var inte frisk nog att delta. De som syns på bilderna är Jan Håkan Håkansson, Evert Orswall och Anders Wixell.

Dubbning av 12 nya Guvernörer ...

Årets Barbara-festligheter innebar också en annan festlighet för vissa utvalda Bröder - de som upphöjdes från sjunde graden till Guvernörer. Tolv stycken hade hörsammat denna kallelse och kunde därför dubbas till den 8:e graden.

- Börje Christensson, restaurangchef från Bunkeflostrand, född 1942, providör i arbetsgraderna
- Ingvar Dahlgvist, direktör, Malmö, född 1939
- Paul Frogner Kockum, Fil.Dr från Borrby, född 1964
- Knut Gyllin, blomstergrossist från Beddingstrand, född 1947
- Urban Jakobsson, studerande från Malmö, född 1980
- Niclas Kalmsjö, vice 3:e ordningsman i arbetsgraderna, från Malmö, född 1978
- Sven Nordahl, speciallärare, Malmö, född 1943, 1:e bas i Kören
- Kenneth Parnefjord, marknadschef



- Skanör, född 1944, generalintendent, skattmästare i Theatern
- Hans-Eric Rosberg, överläkare från Limhamn, född 1958, 1:e vice ordningsman i arbetsgraderna
- Peter Svenburg, direktör från Limhamn, född 1949, ordförande, producent och agerande i Theatern
- Bo Walldén, arkitekt från Malmö, född 1944, 2:e bas i Kören
- Nils Åström, cellist i Musiken, från Limhamn, född 1953.

... och 13 nya Vice Guvernörer

Och här presenterar vi samtliga nya Vice Guvernörer, som också de upphöjdes vid årets Barbara:

- Kent Almstrand, Höllviken, VD/Försäljningschef, född 1961
- Staffan Birath, projektledare, Malmö, född 1953, vice intendent i arbetsgraderna
- Mats Bruzeus, Limhamn, född 1947, direktör
- Tino Custance, sjuksköterska, Malmö, född 1976
- Jan Ericssäter, läkare, Falsterbo, född 1947,
- Claes-Göran Hansson från Skanör, född 1939
- Anders Holmström, byggnadsingenjör från Skanör, född 1942
- Peter Larsson, producent och musikpedagog från Malmö, född 1955, med i Theatern
- Mats Nilsson, regiontekniker från



- Malmö, född 1960
- Jonas Persson, Avdelningschef från Malmö, född 1971
- Dag Sundevall, bankdirektör Höllviken, född 1950
- Lars Trygg, universitetslektor från Lund, född 1942, violinist i Musiken
- Fredrik Vallberg, egen företagare Falsterbo, född 1974.

... och ännu fler nya Förstagradares ...

Vid årets Barbara visade det sig att antalet nya förstagradares eller Nitiske Och I Wingården Arbetsamme Kommandörer utökades med ytterligare åtta, från de 16, som valdes in i vårt sällskap. Det betyder att årets skörd av Bröder av Första Graden blev 24 stycken! Här presenterar vi de åtta nya, som fick nöja sig med en Kammarreception timmarna före Barbara:

- Karl Johan Bülow, 32-årig kock från Lund. Hans fritidsintressen är matlagning, dryckestillverkning och konsumtion, sång och allmänt livsnjuteri. Han ansluter sig med glädje till kören men vill även bidra med sin kulinariska talang.
- Anton Daag, 22-årig student och informationsarkitekt från Malmö. Fritidsintressena är musik och IT. Han kan tänka sig att vara med i kören



och arbeta administrativt.

- Jonas Färnström, 42-årig projektledare från Lund. Fritidsintressena är mat, vin, resor, jazz, familj, vänner.
- Gunnar Hörnsten, konsult inom bioteknik, Fil. Dr född 1956, från Furulund. På fritiden är hans intresse bagua (kinesisk kampkonst), taichi, kultur och litteratur. Han kan tänka sig att vara med i både Theatern och något som har med sång att göra.
- Lennart Larsson, 53-årig färghandlare från Leberget. Hans fritidsintressen är trädgård och golf och



han kan tänka sig att gå med i kören eller musiken.

- Oscar Scahu, 22-årig student från Malmö. Han är intresserad av politik och kan tänka sig att gå med i Theatern.
- Anders Wallin, 64-årig pensionär från Limhamn. Är nybörjare i golf.
- Christoffer Willenfort, 43-årig testledare från Rydebäck. Fritidsintressen är segling, matlagning, film och rollspel.



... och ny prestigefylld medalj ...

En helt ny medalj presenterades också vid årets Barbara – Malmö Par Bricoles David Lorenz Beyer Medaljen.

Den ska utdelas till bröder inom Par Bricole för "högsta talang och lyskraft vid våra sammankomster liksom för framstående administrativ gärning och aktivt ledarskap och som på så sätt bidragit till Malmö Par Bricoles positiva utveckling och framgång".

Medaljen instiftades den 7 december 2013 till minne av Malmö Par Bricoles förste Ordens Talare och Skald, David Lorenz Beyer.



Den som komponerat medaljen är Malmö Par Bricoles Ordens Heraldiker RSK Karl-Erik Holm. Det ursprungliga antalet är 50 medaljer.

Den förste, som erhöll denna prestigefyllda medalj blev vår förre Styrande Mästare, numera Styrande Mästare Emeritus, RSK Lennart Fahlback, som inte bara höll högtidstalet till Barbara i år utan även upphöjdes till Hederskommendör eftersom han varit med i Malmö Par Bricole i 25 år.

Du kan se på bilden här intill hur Beyer-medaljen ser ut.

Alltid trogna besökare på deras ärtluncher



Seniorkommitténs stolta ledamöter: Göran Hirdbo, Patrik Sande, Arne Nyman och Karl-Erik Holm.

Deras evenemang har alltid trogna besökare. Det handlar om Seniorkommittén och deras ärtluncher, resor m.m. Och med tanke på antalet trogna besökare får vi nog konstatera att de lyckats bra!

På frågan om de är nöjda svarar de själva unisont: Vi är mycket nöjda! Vi har lyckats mycket bra!

Seniorkommittén startade 1999 med syftet att ordna ytterligare träffar utöver gradgivningarna, försöka göra lite resor till styrlogerna och annat.

En av grundtankarna är också att ge möjligheter för våra äldre bröder att komma ut och träffa andra.

Ärtluncherna, som arrangeras fyra gånger per år har 30-40 besökare varje gång. Från början var dessa luncher enbart till för Par Bricoles medlemmar. Numera får man även ta med sina damer eller bekanta.

När ärtluncherna startade var det mycket mer arbete för Seniorkommitténs ledamöter än idag. Då både handlade man ingredienserna dagen innan och började tidigt på morgnarna med att tillaga både soppan och pannkakorna med sylt och grädde. Efter flytten från St Nygatan är det Siriuspalatsets kockar som står för matlagningen. Menyn är dock densamma:

Ärtsoppa med fläskkorv, rimmat kött, senap och mejram samt knäckebröd med ost. Till soppan kan man även köpa punsch. Till dessert: Pannkakor med sylt och vispgrädde samt kaffe.

En populär ingrediens som till kommit de senaste åren är att man även bjuder på intressanta föredrag vid ärtluncherna. Vilka som är på gång 2014 kan du läsa om på sista sidan. Referat från senaste ärtlunchens föredrag kan du se till höger på denna sidan.

Förr hade man även både vin-, whisky- och cognacsprovningar. Vi som inte var med på den tiden hade nog gärna sett att dessa återupptogs.

Resor har man ordnat till alla loger inom Par Bricole utom Sundsvall, och fler är på gång. Resorna är dock bara för seniorer (=över 65 år), medan ärtluncherna är för alla.

Framtiden då? På den frågan svarar kommitténs ledamöter, som består av Patrik Sande, ordförande samt ledamöterna Göran Hirdbo, Karl-Erik Holm och Arne Nyman: Vi gör det så ofta vi kan. Det betyder två luncher på varen, två på hösten och 1-2 resor per år. */Christer Brynielsson*

Årets sista ärtlunch - föredrag om Hermods

Den 14 november samlades ett 40-tal bröder med damer för att höra Kerstin Holm livfullt berätta om Hermods långa historia.

Kerstin var anställd under åren 1957-1982 och har följt företaget under en stor del av dess historia. Hon doktorerade om Hermods på Lunds universitet 1991 med avhandlingen "Företagsutbildning. Tillvaratagande av de mänskliga resurserna?"

Många av oss har personliga minnen av Hermods som hade en avgörande betydelse för inte minst människor i glesbygd. Lyssnarnas kommentarer var många. För egen del minns jag med glädje när kuvertet med lärarens kommentarer kom med posten! Och jag minns min vän från en liten by i Småland som via Hermods tog realen, sedan blev det Spyken i Lund och efter fyra år där tog han sin civilingenjörsexamen och ägnade sig sedan åt atomforskning. En annan lyssnare berättade om sin fyra-manna-grupp som tillsammans studerade företagsekonomi vid Hermods på 1970-talet och som fortfarande håller ihop. En annan i publiken som igenkände ett foto, berättade om sin far, som satte KomVux på Malmö-kartan med hjälp av samma regeringsreform, som var orsaken till krisen när Hermods Stiftelse löstes upp och verksamheten skänktes till staten 1975.



Kerstin Holm visade på paradoxerna i Hermods kriser och framgångar, som när företagskulturen löstes upp under 1980- och 1990-talen och verksamheten blev ett handelsobjekt. Eller när Stiftelsen bildades 1951 med hjälp av 23 tunga företag i Sverige och Holger Crafoord åtog sig att vara styrelseordförande. När Stiftelsen löstes upp 1975 försvann också kravet på att vinsterna skulle gå tillbaka till eleverna.

Föredragshållaren belönades rättvist med en vacker blomma!

/Carl-Eric Carlberg

Jubilarer

December

29.12:
RGK Kaj Sarner, 90

Januari

17.1:
RGK Ivar Modig, 70

Februari

8.2:
DB Hans Barnekow, 70

17.2:
G Mikael Bogatyrev, 60

22.2:
RSK Lars-Åke Hankell, 95

24.2:
RGK Karl-Johan Almegård, 50

Mars

1.3:
G Börje Hansson, 80

9.3:
OSB Per Brantfelt, 50

14.3:
RGK Ingvar Larsson, 80

20.3:
KMR Kent Nykvist, 60

25.3:
SSR Thomas Pettersson, 50

Konsert 16.2

Bröder! När ni läser dessa rader är det dags att plocka fram de analoga eller elektroniska kalendrarna och skriva in söndagen den 16 februari kl. 17.00 med stora vackra bokstäver.

Då är det dags att bege sig till vår vackra Bellmanssal tillsammans med nära och kära för att avnjuta en konsert med Den Bacchanaliska Musiken, d.v.s. vårt Lysande Sällskaps eminenta orkester som med en imponerande numerär på ca 30 musiker kommer att bjuda de lyckligen närvarande på en konsert med lättsam musik i

allehanda stilar och från olika epoker.

Måhända kommer också orkestern stundom att dela upp sig i mindre grupper för att härmed kunna exekvera kammarmusik i det intimare formatet. Allt till öronfågnad för bröderna och deras kärlekskeliga.

Vi tänker inte besvära vår kära vår publik med så triviala detaljer som biljetter, så konserten är naturligtvis GRATIS!
/Carl-Magnus Trygg

Nytt konstverk



En ny större Bellmantavla (bilden ovan) pryder numera vår Bellmansal.

Tavlan är målad av Axel Kulle och heter "Bellman med vänner". Det är en stor olja på duk och den är inköpt våren 2013.

En man som av åldersskäl skulle flytta från en större lägenhet på Regementsgatan i Malmö till en mindre lägenhet erbjöd Par Bricole att köpa tavlan, som egentligen är ofullbordad, för 15.000 kronor.

Detta belopp tyckte våra Styrande var för högt, så de tackade först nej.

Det som då hände var att tavlan bjöds ut till försäljning på Lauritz.com, men där var det ingen som bjöd på tavlan.

Våra Styrande bjöd då 3.000 kr och fick tavlan, som nu pryder väggen över scenen i Par Bricole Malmö's nyrenoverade Bellman-sal.

Gradgivning-

Malmö Par Bricole:

■ 31.1 PB II 18.30, Bellmansalen, måltid

■ 15.3 Dambricolleri - särskild kallelse.

■ 11.4 PB IV 18.30, Bellmansalen, måltid

■ 9.5 PB VII 18.30, särskild kallelse

■ 8.6 Bellmandagen 13.00, i Slottsparken

Ärtluncher

27/3: Jacky Wahrgren berättar och visar bilder från sina resor med rubriken "Ögonblicksbilder från de fem världsdelarna".
15/5: Carl-Erik Carlberg talar under rubriken "Radiohistoria".

Moderlogen:

Övriga loger

■ 8.2 PB X
■ 8.3 PB II - Lunch
■ 1.4 PB VI
■ 26.4 PB 11
■ 10.5 Vårhögtid

Göta Par Bricole:

■ 24.1 PB II
■ 6.2 PB X
■ 22.2 Dambricolleri
■ 7.3 PB III
■ 4.4 PB IV
■ 16.5 PB VII

Borås Par Bricole::

■ 25.1 PB II
■ 1.3 PB III
■ 29.3 PB IV
■ 27.4 PB VII

Jönköping Par Bricole::

■ 1.2 PB II och Installation
■ 1.3 PB IV

Vänersborgs Par Bricole::

■ 175-årsjubileum 17.5 med teater, jubileumsmåltid och dans till Storband.

Nexxt.se
Företagsförmedling

Anders Kårfeldt
Tel. 040 - 671 42 00
Mobil 070 - 667 17 50